

Kunst og huse i Helsinge



af Jan Hovald Petersen

en opfølgnings på artiklen Kunsthus!!!? i sidste nummer af medlemsbladet

Kunsthuset er vist en svævende fantasi uden megen jordforbindelse – LIGE NU. Kunsthuset i Helsingør er udkudt et stykke tid – nærmere betegnet på ubestemt tid.

Som bekendt er Gribskov Kommunes økonomi ikke til store projekter LIGE NU; men med tiden kan alt jo ske. Der kommer hele tiden tilflyttere til kommunen med ønsker om liv og kulturaktiviteter i nærmiljøet. Den aktuelle finanskrise sætter sine spor på nybyggeri og antal tilflytninger, men den ændrer ikke ved, at der er et klart ønske om et mere

spændende kulturliv i Helsingør, og den gør bestemt ikke et kunsthus i Helsingør til en dårlig idé.

Faktum er, at der i dag ikke foregår mange kulturelle aktiviteter nær hovedstrøget i Helsingør. De lokale kunstnere ønsker sig stadig et centralt beliggende udstillingssted, som også vil være et interessant udflugtsmål for de mange turister, som i dag flygter ud af byen, når de nødvendige indkøb er foretaget. "Det tager kun 5 minutter at handle i Helsingør, men vi vil så gerne have, at de bliver lidt længere". Jeg er overbevist om, at de lokale handlende vil støtte op om et kulturprojekt i byens midte, der kan trække turister til.

I vores iver efter at bygge et nyt kunsthus i Helsingør

har vi helt glemt, at der ligger et smukt, gammelt og absolut bevaringsværdigt Tinghus midt i byen. Tinghuset blev



bygget i 1857. Det er forsynet med et stort, markant våbenmærke med årstal i smedejern/støbejern og har indtil for nylig fungeret som politistation og retssal. Huset kunne blive et godt udstillingssted. Har vi sovet i timen?

Ikke langt herfra, i Fredensborg, findes også et tinghus, som faktisk er et søsterbyggeri, bygget over

helt de samme tegninger fra først i 1850'erne. Det har status som bevaringsværdigt og anvendes i dag primært til kulturelle aktiviteter, f.eks. kunstudstillinger. Tinghuset i Fredensborg kunne meget vel være model for Tinghuset i Helsingør. Senere i bladet omtales Møllestiens udstilling i Tinghuset i Fredensborg.

Men som det ser ud nu, skal Tinghuset i Helsingør formodentlig i en rum tid huse Teknisk Forvaltning i Gribskov Kommune.

Det er ærgerligt, at vi ikke så mulighederne i Tinghuset som kunsthus, men hvem ved, måske findes der masser af gode udstillingslokaler rundt om i Helsingør, hvis vi ser godt efter.

Bestyrelse

Lis Glidal, formand
Kløvermarksvej 7, Annisse N
3200 Helsingør. Tlf. 48 79 64 24
Mail: lisglidal@hotmail.com

Ditte Kirknel, kasserer
Ørekildevej 3, Ørby
3210 Vejby. Tlf. 48 70 68 00
Mail: finn-ditte@mail.tele.dk

Jan Hovald Petersen, sekretær
Himmerigshøj 10, Ramløse
3200 Helsingør. Tlf. 48 71 13 68
Mail: jhovald@hotmail.com

Dorrit Valeur
Himmerigshøj 10, Ramløse
3200 Helsingør. Tlf. 48 71 13 68
Mail: dorritvaleur@hotmail.com

Dorrit Schiller
Dalenborgvej 13, Annisse
3200 Helsingør. Tlf. 48 71 16 05
Dorrit.Schiller@mail.dk

Dorte Bjørndal
Stationsvej 23, st.
3210 Vejby. Tlf. 30 55 29 58

Jørgen Ingvorsen
Kildebakkegårdsalle 88
2860 Søborg

Suppleant
Kirsten Krog Jensen
Sommerlystvej 47
3230 Gilleleje. Tlf. 48 30 01 30

Kontaktpersoner

Grafik:
Else Haakonsson
Tlf. 48 21 80 53
Mail: grafik-maleri-esh@paradis.dk

Keramik og portrættegning:
Iben Witt Nielsen
Tlf. 48 71 26 52

Foto og Møllestiens hjemmeside:
Niels Verner Nielsen
Tlf. 48 71 28 48
Mail: nvn@grafisk.dk

Kunst og kage:
Bent Foerlev
Tlf. 49 71 84 05

Malergruppe - mandag:
Lis Glidal
Tlf. 48 79 64 24

Malergruppe - torsdag:
Birthe Strøby Schack
Tlf. 48 79 73 28

Mal og spræl
Hanne Stender
Tlf. 27 62 47 24

Medlemsblad:
Jan Hovald Petersen
jhovald@hotmail.com

Pia Vestmar
pia@vestmar.dk

Layout:
Hanne Aagaard Jensen
hanne@aagaardjensen.dk

Ragna List

Fra Lis Glidal har vi modtaget følgende mindeord over Ragna List, der døde den 7. oktober 2008:

Ragna List er ikke hos os mere. Medierne har allerede bragt flere nekrologer over Ragna, men her fra Møllestien, hvor Ragna også havde sin gang, skal hun også mindes.

Ragna malede spændende, naivistiske billeder – mange med afsæt i H. C. Andersens eventyr, og mange indeholdt figurer med en umiskendelig lighed med fremtrædende personer i lokalmiljøet.

Ragna var en ildsjæl. Hun brændte for kunsten og var en ihærdig hjælper på Møllestien. Hun var iværksætter for portrætmalerne, stod i mange år for Møllestiens forårsudstilling i Kulturhuset og arrangerede spændende malekurser med undervisere udefra.



Personligt kendte jeg Ragna fra Bjørnehøjsskolen i Annisse, hvor hun var formningslærer. Vi var begge aktive i Annisse Teater, hvor vi har både leet og grædt sammen. Politisk var vi ikke altid enige, og det gav anledning til mange spændende samtaler. Ragna var en ven, man kunne regne med.

Ragna er også kendt for sin skarpe pen og var lige til sin død en flittig debattør og læserbrevsskribent. Hun sluttede et af sine sidste debatindlæg i Ugeposten med ordene: "Også de farver som omgiver én påvirker livskvaliteten. Derfor bør kunst og kultur have en stor plads i vores bevidsthed". Æret være hendes minde.

Portrættegnerne søger nye ansigter

af Iben Witt

Portrættegnerne mødes i øjeblikket hver onsdag kl. 9.45 til 11.30. Vores gruppe er pga. dødsfald og fraflytning på det seneste skrumpet kraftigt ind, så vi vil rigtig gerne have nye medlemmer. Vi hygger os, og når det ikke lykkes os at hverve en frivillig model, så tegner vi hinanden. De frivillige modeller får deres tegninger udleveret som tak for indsatsen.

Har du lyst til at prøve?

For at reklamere for holdet (og Møllestien) inviterer portrættegnerne til portrættegningssaften torsdag den 15. januar 2009 kl.



19.00 på Møllestien, hvor alle interesserede – medlemmer såvel som ikke-medlemmer – er velkomne til at komme og prøve kræfter med portrættegningens kunst eller evt. blive portrætteret. Vi håber på et stort fremmøde.

Hvis du ikke kan vente til 15. januar med at komme i gang, er du mere end velkommen på Møllestien på onsdage kl. 9.45 med tegneblok og blyant. Hvis der er interesse for det, kan der selvfølgelig oprettes grupper, som mødes på andre tidspunkter.

Generalforsamling

Kunstværkstederne Møllestien afholder generalforsamling torsdag d. 26. marts 2009 kl. 19 på Møllestien 3 i Helsingør (det store mødelokale).

Dagsorden iflg. vedtægterne:

- 1: Valg af dirigent
- 2: Formandens beretning
- 3: Gruppernes beretning
- 4: Fremlæggelse af regnskab og budget
- 5: Fastsættelse af kontingent

6: Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før forsamlingen

7: Valg af bestyrelse, 2 suppleanter og 1 revisor*

8: Eventuelt

* Formanden Lis Glidal er på valg, men ønsker kun genvalg, hvis hun af bestyrelsen får tilsagn om mere assistance til det praktiske arbejde

* Jan Hovald og Dorrit Schiller er også på valg.

Efterårsudstillingen Tinghuset i Fredensborg

af Jan Hovald Petersen

Lad det være sagt med det samme Tinghuset i Fredensborg er et spændende galleri i en historisk bygning, og alle de udstillende kunstnere var begejstrede for stedet.

Udstillingslokalerne, der ligger i arresten, består af 13 fængselsceller, der stadig rummer minder fra deres tidligere anvendelse. De fleste kunstnere havde eneceller, men i et par tilfælde delte to kunstnere celler, f.eks. blev der udstillet keramik/maleri i en celle og skulptur/maleri i en anden celle, hvilket viste sig at være en rigtig god idé.

Det store trapperum var en fantastisk kulisser for de større malerier.

Borgerne i Fredensborg og omegn har taget deres

galleri til sig. Mange bestræber sig på at se alle udstillinger og besøgte også vores. De besøgende, som vi talte med, fremhævede især alsidigheden. En del kunstnere fra Hillerød, Frederiksværk, Gilleleje og Græsted, der ikke tidligere havde hørt om Tinghuset som udstillingssted, lagde ligeledes vejen forbi.

Salget var beskedent, men der blev dog solgt enkelte værker. Især var der stor interesse for keramikken.

Der er planer om at gentage succesen til næste år, hvis der er interesse for det blandt medlemmerne, men det kommer der mere om til næste år.



Tinghuset i Fredensborg



Trapperummet med de store malerier og keramik



Grafik af Charlotte Kristensen



Maleri af Bent Foerlev



Keramikfad af Hanne Flyge



Fernisering med god stemning



Lis Glidal og Niels Kræmer i dobbeltcelle



Et kig ind i Ruth Hvids celle

Caféaften d. 21. nov

af Jan Hovald Petersen

Der var café- og gløggften på Møllestien med temaet: "Fortæl om dine værker – fortæl om det, du laver, om dig selv og det, der optager dig!"

Der var mødt ca. 25 medlemmer op, hvoraf flere havde medbragt eksemplere på det, de beskæftiger sig med. Det var fortrinsvis malerne, der havde noget på hjertet, og malerierne, der spændte fra poetiske og landlige malerier til supernaturalisme, blev beskrevet, ligesom fascinationen bag udførelsen af værkerne blev fremhævet.

Der blev også vist og fortalt om skulpturer og arbejder i kategorien hjemmesløjd, f.eks. applikering, ligesom et medlem kunne fremvise et eksempel på en smuk lædertaske – så bredden i caféaftens værker var stor.

Aftenen var hyggelig, og snakken gik. Der var tændt op i kakkellovnen. Varmen bredte sig på trods af, at det ruskede godt i træerne og det renoverede murværk, så den nye entréudbygning over indgangen til Møllestien 3 viste sin værdi. Indenfor

varslede duften af gløgg og brune kager, at julen står for døren.

Caféaftener med "Fortæl, hvad du laver" – og hygge og snak har altid være gode til at samle foreningens medlemmer, og der vil blive arrangeret flere tilsvarende caféaftener.



Kalender / aktiviteter

Januar

- Tors 15. kl. 19 – 21.30 Portrættegningsaften på Møllestien. Alle interesserede er velkomne til at komme og prøve.
- Lør/søn 24./25. kl. 11 – 16 Kursus i spartelmaling på Møllestien. Tilmelding til Lis Glidal. Medbring selv materialer.
- Lør 31. kl. 10 – 16 Gribskovmalerne har lånt lokalerne.

Februar

- Tors 5. kl. 19 – 21.30 Caféaften - Lysfest og portrættegning på Møllestien – kom og prøv selv, eller bliv tegnet af en professionel.
- Tors 19. kl. 19 – 21.30 Bestyrelsesmøde på Møllestien.

Marts

- Lør 14. kl. 11.30 Udflugt til Farum Kulturhus i private biler. Tilmelding til Lis Glidal.
- Tors 26. Generalforsamling på Møllestien. *Se indkaldelse. Der kommer mere herom i martsnummeret af bladet.*

April

- Man 27. kl. 18 Ophængning til medlemmernes forårsudstillingen i Kulturhuset.
- Tirs 28. apr kl. 18 Fernisering i Kulturhuset.
28. apr – 14. maj Medlemmernes forårsudstilling i Kulturhuset er åben i bibliotekets åbningstid.

Maj

- Lør 2. kl. 13 Udflugt til Willumsen Museet i Frederikssund i private biler. Tilmelding til Lis Glidal.
- Tors 14. kl. 17 Forårsudstillingen i Kulturhuset slutter. Nedtagning af kunstværkerne.

Faste aktiviteter på Møllestien

- | | | | |
|---------|------------------|-----------------------------|---|
| Mandag | kl. 9 – 15 | Malegruppe | |
| Tirsdag | kl. 13 – 16.30 | Keramik | |
| | kl. 13 – 16.30 | Kunst og kage | <i>Kalenderen er kun vejledende, så check med kontaktpersonerne, hvis du ønsker at deltage.</i> |
| Onsdag | kl. 9.45 – 11.30 | Portrættegning | |
| | kl. 12.30 – 17 | Mal og spræl i stort format | |
| Torsdag | kl. 10 – 15 | Malegruppe | |

Kommende udstillinger

- Medlemsudstilling. Fredensborg Ting og Arresthus i august 2009
- Personlig udstilling. Pia Vestmar og Hanne Aagaard Jensen m.fl. udstiller i Elværket i Frederikssund i februar. Fernisering 8. feb 13 – 17.

Vinterens og forårets aktiviteter 2008 – 2009

af Jan Hovald Petersen

Vinteren er en god tid for kunstnerisk aktivitet – og foreningsarrangementer. I vintermørket er det godt at have gang i noget, f.eks. et eller flere projekter på lærred eller papir, i ler eller noget andet, hvor man som afslutning regner med, at det nok skal udstilles på forårsudstillingen – eller foræres væk som julegave. Den mulighed eksisterer jo også.

Man kan også prøve noget nyt. Kunstværkstederne har som bekendt meget at byde på. Hvad med at prøve grafik – f.eks. kombineret med foto i form af fotografer. Du kan i grafikken få et "kursus" i teknikken.

Eller keramik. Vi råder over 2 ovne med hver sit temperaturområde. Der er den gamle, men yderst brugbare lertøjsovn (fra ca. 900 – 1020° C), hvor man kan fremstille – selvfølgelig lertøj. Eller stentøjsovnen (fra ca. 1000 – 1200° C). Stentøj kan som bekendt bruges til mangt og meget – bl.a. ting, der kan stå udendørs om vinteren. Så skulle du få lyst til at fremstille et fuglebad eller en lille vandkunst, så kan det laves på Møllestiens keramikværksted.

Og så er der mørkekammeret – og malegrupperne – og tegnegrupperne – og stenhuggerværkstedet. Jo, der er muligheder.

Endelig kan du få fotos af dine færdige værker på foreningens hjemmeside. Kontakt vores webmaster, Niels Verner Nielsen, så vil han fortælle, hvad der kræves. Tjek selv hjemmesiden, og lad dig inspirere. Der er alt for få, der viser deres værker på hjemmesiden, så lad dette være en opfordring til at benytte den til at vise DIN KUNST.

Ved forårsudstillingen i Kulturhuset vil vi som noget nyt afholde et aftenarrangement, hvor vi inviterer en (i kunstverdenen) kendt person til at kommentere nogle af de udstillede værker. Datoen er ikke endelig fastlagt.

Dette var blot nogle af foreningens aktiviteter, men se også kalenderen, og kontakt gerne de på side 2 nævnte kontaktpersoner, hvis du vil i gang med noget nyt. Se bagsiden eller foreningens hjemmeside vedrørende andre aktiviteter samt mødetidspunkterne for de grupper, der mødes jævnligt, hvis du er interesseret i at deltage.

Medlemslisten på www.moellesti.dk opdateres ved månedsskiftet. Vi lægger nogle trykte eksemplarer på Møllestien til de medlemmer, som ikke har adgang til hjemmesiden.

Croquistegning holder pause!!

af Jan Hovald Petersen

Da der har været for ringe deltagelse et par gange i den seneste sæson, har jeg valgt at stoppe med at arrangere croquistegning på Møllestien. Der søges efter en "arvtager" – en tegneinteresseret eller tegneglad person, der gerne vil overtage dette ret så vigtige element i foreningens aktiviteter.

Croquistegning er en af de bedste discipliner for at træne iagttagelse og kunstnerisk virksomhed, hvor iagttagelse, form, lys og skygge, proportioner m.m. smelter sammen i intens træning.

